

# LOGEERTIP

Han en Liesbeth ontdekten tien jaar geleden de magnifieke Romagna-streek.

**Een gedreven hobbykok en een vinologe die een B&B en vakantiehuis runnen in een stuk ongerept Italië. Dat kan alleen maar schitterende resultaten opleveren. Bevangen door de schoonheid van Romagna en de lokale gastvrijheid besloten Han en Liesbeth hun passie te delen en begonnen ze hun Paradisi Monte Meleto.**

TEKST LOUIS WAEKENS

## Casa in campagna

Het paradijs op de berg. Zo omschrijft dit Nederlandse koppel hun B&B en vakantiehuisje op de flank van de Monte Meleto met zicht op zowel de Adriatische zee als de Apenijnen. Han : “We ontdekten deze plek tijdens een doorrit en besloten prompt om hier twee weken te blijven. Al snel raakten we in contact met de plaatselijke bevolking en toen we hoorden dat er twee panden te koop waren, is het allemaal heel snel gegaan.”

Slechts zeven huizen telt het kleine gehucht waarin hun vakantiehuis ‘Casa Calénc’ ligt. Twee oude, vervallen landarbeidershuizen werden helemaal opgeknapt tot een typische casa in campagna. Een vakantiehuis met B&B-gedeelte en een zwembad en eigen groenten- en bloementuin. Tot grote vreugde van de plaatselijke bevolking. “We

Hier staan rust en genieten centraal.



hebben deze vergeten plaats een beetje van de ondergang gered. Velen hebben goede herinneringen aan deze berg, ze speelden hier vroeger of hadden hier familie wonen. Sinds onze komst worden de andere huisjes ook opgeknapt en komt de lokale bevolking hier terug wonen. Dat geeft het allemaal een zeer eigen karakter.”

## Vertragen en genieten

Het eten staat klaar voor wie na een lange autorit aankomt op de Monte Meleto. En lekker eten is in deze streek niet moeilijk. Hier, in de vroegere voorraadschuur van het Romeinse Rijk, kent de Mortadella zijn oorsprong alsook de Pasta Bolognese. Niet moeilijk ook, met Bologna als culinaire hoofdstad. De vruchtbare grond zorgt voor een gevarieerde veeteelt en een rijk gamma aan groenten, fruit, paddestoelen, olijven, wijn, graansoorten en zelfs truffels. De nabijgelegen Adriatische Zee levert dagelijks verse vis en zeevruchten. Zet dit allemaal op een tafel vergezeld van een schitterend uitzicht over de heuvels van Romagna en de woorden ‘la dolce vita’ schieten je vanzelf te binnen. “We willen onze gasten onderdompelen in het plaatselijke leven. We nemen hen mee naar de lokale markt waar we verse producten kopen en daarmee koken we dan gezellig samen. Wie er altijd van gedroomd heeft om eens risotto of ravioli te kunnen maken kan ook altijd bij ons terecht. Zelf hebben we het geleerd van een echte ‘la mamma’.” Maar bij Casa Calénc draait het vooral om rust en genieten van de dingen die het leven en de streek te bieden hebben. In deze streek waar de tijd lijkt stil te staan, is het huis volledig ingericht naar de noden van de moderne vakantieganger. Het vakantiehuis beschikt over een eigen keuken, badkamer en een privéterras aan het verwarmde, verlichte zwembad. “Want wie op reis is, moet toch een soort vanzelfsprekende luxe hebben.”

# “Romagna is het verborgen paradijs”



Voor velen is Romagna nog een onontdekt stukje Italië.





## AANRADERS van Han & Liesbeth

Han en Liesbeth lijsten een paar van de vele aanraders voor jullie op :

**Bologna!** Een stad met prachtige architectuur en vele gezichten. *La rossa* voor de socialisten, *la grassa* voor het lekkere eten en drinken en *la dotta*, de wijze, voor de universiteit.

In juli en augustus heb je de *Borgo Sonoro*, een reeks avondconcerten op pleintjes en in burchten in de Rubicone Vallei. Natuurlijk is er eten en drinken aanwezig, verzorgd door de lokale bevolking.

Midden juni heb je de *Festa Artusiana* op 25 kilometer hiervandaan. Dat is een feestweek ter ere van de schrijver van het eerste Italiaanse kookboek. Je hebt een avondmarkt, muziek, proeverijen en gastronomische routes. Elk restaurant kookt maaltijden naar recept uit het kookboek. In de omgeving heb je ook tal van **gezellige restaurantjes** op unieke locaties. Gaande van oude kerken tot abdijen.



### Duurzame vakantie

Maar het is niet enkel de voorliefde voor koken, lekker eten of de uitzonderlijke streek die het domein van Han en Liesbeth zo speciaal maken. Dankzij zonnepanelen voorzien ze volledig in hun eigen energie en regenwater wordt gebruikt voor het sanitair, verwarming, het zwembad en de vaatwas. "Onze duurzame droom is uitgekomen. Want als je

wil genieten van de natuur dan hoef je deze daarom niet te belasten."

Hun werk werd geapprecieerd door de omwonenden en al snel werden ze opgenomen door de gemeenschap. Typisch voor de Romanjoolse bevolking is dat men voor de minste reden feest viert. Of het nu de laatste druiven zijn, de eerste paddestoelen of een heilige. "Dan zie je vaak drie tot vier generaties samen aan tafel zitten, gezellig aan het kletsen en opnieuw met die overvloed aan lekker eten. Dat heb je niet meer in de populaire streken, wij tonen onze gasten plaatsen waar geen toeristen komen."

En dat is nu net een van de sterke troeven van Casa Calénc. Hier, in deze regio ten oosten van het populaire Toscane keken de mensen nog niet zo lang geleden verbaasd om naar een buitenlandse auto. Uren kan je wandelen zonder een levende ziel tegen te komen, en een ritje naar de kust gebeurt gegarandeerd filevrij.

Han : "Ik kom al bijna 40 jaar naar Italië en heb het land dan ook veel zien veranderen in die tijd. Toch blijft Romagna voor een groot deel een onontdekt gebied. Hier heerst er nog echte authenticiteit en schoonheid. En die schoonheid is er al altijd geweest, alleen proberen wij die aan onze gasten te laten zien. Daar halen wij voldoening uit, want wat is er mooier dan mensen te zien genieten?"



**Heb je ook al jaren die droom van zelf iets te beginnen in Italië? Han en Liesbeth beschikken nog over een tweede pand hogerop de Monte Meleto en staat te wachten op gelijkgezinde investeerders. Interesse? Contacteer hen dan op: [han@montemeleto.com](mailto:han@montemeleto.com)**

Dit vakantieverblijf werd ons getipt door lezeres **Nadine De Greef**, die dolenthousiast terugkeerde van haar vakantie in Casa Calénc. Ken je zelf ook een buitengewoon en uitmuntend adres in Italië dat wordt uitgebaat door Belgen of Nederlanders? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar [kevin.devos@grande.be](mailto:kevin.devos@grande.be).

## CASA CALÉNC PRAKTISCH

Casa Calénc hoort bij het kerkdorp **Rontagnano** dat op zijn beurt onderdeel is van de gemeente Sogliano al Rubicone in de regio **Emilia Romagna**.

De luchthaven van **Bologna** ligt op anderhalfuur rijden. Wie wil kan zelfs worden opgehaald door Han en Liesbeth! Vanuit Brussel is het met de **auto** een goede 1.200km of een dag rijden. Tot aan de voetheuvels van de Apennijnen is er autosnelweg. Neem op de snelweg tussen Bologna en Ancona de afslag '**Cesena-Nord**', volg de weg richting Rome en neem de afslag **Mercato Saraceno**. Deze weg brengt je stijgend en slingerend in Rontagnano.

### Verblijf

Maximaal kunnen er in de B&B drie mensen verblijven, alsook maximaal drie in Casa Calénc.

### Prijzen

B&B Calénc beschikt over een eigen badkamer en een tussenkamer om te ontbijten. De prijzen zijn inclusief ontbijt en gebruik van het zwembad.

Buiten het hoogseizoen (= juli en augustus) is de minimale huurperiode 2 nachten. In het hoogseizoen zijn dit er 3.

Afhankelijk van het seizoen variëren de prijzen van 60 tot 75 euro voor twee personen per nacht.

Casa Calénc is 40 vierkante meter groot. Beschikt over eigen keuken, badkamer met douche en privéterrass.

De prijzen zijn inclusief gebruik van het zwembad. Buiten het hoogseizoen is de minimale huurperiode 3 nachten.

Afhankelijk van het seizoen variëren de prijzen van 350 tot 580 euro voor twee personen per week.

### Arrangementen Calénc

Han & Liesbeth organiseren voor wie dat wil ook verschillende activiteiten.

- **Golfarrangement.** Han is zelf een verfant golfer en neemt mensen die dezelfde hobby delen graag mee naar een van de prachtige golfbanen in de buurt.
- **Dal Mercato al Tavolo.** Slow food staat hier centraal. 's Ochtends ga je samen, naar de versmarkt om seizoensproducten te kopen terwijl Liesbeth de wijnliefhebbers meeneemt om gepaste wijn te kopen. 's Avonds stel je zelf een menu samen en leer je echte Italiaanse gerechten maken.
- **Casa Calénc Canta.** Plaatselijke artiesten komen in Casa Calénc of in de lokale restaurants muziek maken en zingen. Wie wil kan ook zelf leren zingen van een echte zangcoach.

**Casa Calénc**  
Via Rontagnano 138  
47030 Sogliano al Rubicone (FC)  
Italia  
0039 338 238 673 4 (Ita)  
0031 621 867 084 (NL)  
[www.montemeleto.com](http://www.montemeleto.com)